

ZG

ZWARTOPGEEL

ONAFHANKELIJK MAGAZINE VAN DE OFFICIËLE
SUPPORTERSVERENIGING VAN VITESSE



GLOEDNIEUW
Logo SV
moet kracht
uitstralen

Thuisduel in coronatijd
Een totaal andere
beleving

Geel-zwart in het onderwijs
Vitesse-juf Heidi 7
leert clublied
aan de klas

Boeken over Vitesse
De kast puilt
ermee uit

LOÏS OPENDA

'GEEL-ZWART STAAT MIJ GOED'

IN BEELD



Past precies

Een moment van opwinding voor de Airborne-wedstrijd tussen Vitesse en Sparta, waarbij publiek nog in beperkte mate welkom was. Een luchtballon scheert rakelings langs het dak van stadion GelreDome. Tenminste, zo lijkt het vanaf de tribune. Fotograaf Eddy Elfring legde het opmerkelijke tafereel vast met zijn camera.

Al 12 jaar

onze

favoriete

kleuren!



Dé specialist in signing en groot formaat print

Promosign reclame biedt alles op het gebied van promotioneel materiaal voor uw bedrijf of evenement.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

www.promosign.nl

info@promosign.nl | 026 - 364 11 96 | Mercatorweg 18 | Arnhem



**Promo
Sign**

binnen en
buiten reclame



20

GelreDome ligt bijna in hun achtertuin en sinds de opening van het stadion hebben ze een seizoenkaart. Heidi en Jan Peter de Weijer beleefden samen al veel Vitesse-avonturen.



25

Hij stond als prof onder contract bij NEC, maar ontving daar als echte Arnhemmer nooit negatieve reacties op. Rein Baart heet de keeperstrainer van Vitesse. 'Hard werken levert resultaat op.'



31

Een thuiswedstrijd van Vitesse bijwonen in tijden van corona. Dat is wel even wat anders. Zwart op Geel nam tegen SV Darmstadt 98 plaats op de Charly Bosveld-tribune en stuitte op een uitgestorven promenade.

Verder...

- 2** In beeld: past precies
- 7** De Zijlijn / Puntig / Napraten met...
- 9** In memoriam Eddie Kraaij / 5 vragen aan...
- 10** Interview Lois Openda
- 13** Column Remco Kock
- 15** Het doelpunt
- 16** Toen en nu
- 19** Studio Langs de Rijn
- 23** De Stelling
- 27** Schrijvers over Vitesse
- 33** Ondertussen op social
- 35** Nieuw logo / Leden aan het woord
- 37** Bellen met... / Quiz
- 39** Column: 't vlijmscherpe pennetje

Marco van Nek
hoofdredacteur



'Wij voor jullie, jullie voor ons!'

Eindelijk waren we er weer bij, tijdens de Airborne-wedstijd tegen Sparta. Het was ondanks de vreemde sfeer - niet juichen, niet springen, niet zingen - heerlijk om in het stadion te zijn en van dichtbij te zien hoe Oussama Tannane die vrije trap tussen de palen liet zwabberen. Fantastisch! Maar de pret was van korte duur. Net als het coronavirus een abrupt einde aan het vorige seizoen maakte, verbande het ons nu na één thuiswedstrijd alweer van de tribunes naar de bank thuis.

Op die bank lazen we een stuk van journalistiek onderzoeksplatform Follow The Money, waarin Vitesse-hoofdsponsor Waterontharder.com ervanlangs kreeg omdat sinds 2016 al geen jaarrekening meer is gedeponerd, een economisch delict. En passant werd de financiële situatie van Vitesse onder de loop genomen. Waarbij vooral de passage over de langlopende schuld van 143 miljoen euro opviel. Die kan eigenaar Valeri Oyf op de laatste dag van 2023 in z'n geheel opeisen. In dat scenario is Vitesse in één klap failliet. Je zou er doemdenker van worden.

Gelukkig gebeurt er veel moois bij en rond onze club dat die gedachte verdringt. Mooie overwinningen in de eerste serie wedstrijden van het seizoen en aantrekkelijk voetbal. Zelfs na de verliespartij bij Ajax konden de geel-zwarten met opgeheven hoofd en de borst vooruit van het veld.

In het vorige nummer van Zwart op Geel ging het over Vitesse als warme club. Om dat te benadrukken, ontvingen alle seizoenkaarthouders een persoonlijk filmpje, waarin een ster met je naam bij GelreDome werd gelegd. Zo'n ster voor de supporters komt er ook werkelijk. Verder kregen we bij binnenkomst tegen Sparta een geel-zwarte Motten ze dan-sjaal. Mooi gebaar. En direct nadat premier Rutte een nieuwe, gedeeltelijke lockdown aankondigde, beloofde de club ook zonder supporters op de tribunes met ons in het geel-swarte hart te spelen. 'Wij voor jullie, jullie voor ons!' En dat is wederkerig.

Met dat diepgewortelde gevoel werkte de redactie aan deze tweede Zwart op Geel van het seizoen. We hopen dat jullie hem met net zoveel plezier lezen als waarmee wij hem hebben gemaakt.



Voor meer informatie
verwijzen wij u graag
naar onze website
www.patroza.nl.

Voor vrijblijvend
persoonlijk contact
kunt u ons bereiken via
martin@patroza.nl of bel
naar 06-43135788.

Zoekt u als ondernemer een administratiekantoor dat u in alle fasen van het ondernemerschap ontzorgt? Dan bent u hier op het juiste adres.

PATROZA Administratie & Advies is een kantoor gevestigd te Arnhem.

Mijn avontuur is ontstaan vanuit de visie om het verhaal van de ondernemers te combineren met de cijfers, en daarmee maatwerk te leveren, dit is iets waar ik veel voldoening uit haal.

Als kantoor willen wij een positief kritische blik werpen op uw cijfers, zodat u uw onderneming ten volle kan laten ontplooiën.

U heeft een bepaalde visie en middelen tot uw beschikking. Dat is uw kracht, wij willen die kracht benutten om hier zoveel mogelijk voordeel voor u uit te halen door in te spelen op de markt. Bij ons staat u centraal en wij vinden het dan ook erg belangrijk om een persoonlijke relatie met u te onderhouden.

PATROZA kan voor u de financiële administratie, loonadministratie, jaarrekening en fiscale aangiften verzorgen. Daarnaast helpen wij ook met ad interim diensten door middel van ondersteuning op de financiële afdeling, zowel op de korte als op de lange termijn.

PATROZA staat voor een betrokken, tijdige en transparante dienstverlening. Ook wij vinden professionaliteit en vakbekwaamheid erg belangrijk en dit betekent dat u meerdere keren per jaar geïnformeerd zal worden omtrent de ontwikkelingen binnen en buiten uw onderneming. Spreekt het bovenstaande u aan, dan staan wij graag voor u klaar om u te begeleiden bij uw ondernemersavontuur.



PATROZA
ADMINISTRATIE & ADVIES

PROINDUSTRY
GREAT JOBS



Zaterdag 3 oktober, 2020

Vitesse **3**
Heracles Almelo **0**

Kristel Jilesen



'Ik heb de wedstrijd gezien, voor de tv. Met een vriendin en een wijntje. Ik heb niet supergoed opgelet, de spanningsboog is thuis toch minder. Ik kijk sneller op mijn telefoon, wat er op Twitter wordt gezegd. Voor de tv is apart, maar in het stadion was het laatst ook anders. Omdat ik vrij laat was met het aanvragen van mijn stoel, zat ik tegen

Sparta niet bij mijn vaste clubje mensen. Op de tribune miste ik het praatje en vooral de sfeer en de emotie. Terwijl dat toch de reden is waarom ik naar Vitesse ga: de beleving. Het spelletje an sich boeit mij minder.

De sfeer was tegen Sparta ver te zoeken. Ik merkte dat ik op de klok keek: hoe lang nog? Ik miste het gezang. Ja, ik heb wel gejuicht. Dat gaat automatisch. Ik begrijp de maatregelen, maar het wringt. Waarom mag er in de kerk wel en in het stadion niet worden gezongen, terwijl wij in de open lucht zitten?

'Waarom mag er in de kerk wel en in het stadion niet worden gezongen?'

Ik heb Vitesse gevraagd of ik dichtbij mijn vaste clubje mag zitten. Hopelijk kan het, dan ervaar ik vast meer plezier. Net als de spelers. Want wat er op het veld gebeurt, is positief. Het kan aan Heracles liggen, maar ik vond Vitesse sterk spelen. Vorig seizoen zat je met een 3-0 voorsprong met samengeknepen billen, maar dat heb ik nu niet. Onder Slutskiy vond ik de spelers gelaten. Misschien komt het omdat ze aanvullender mogen voetballen, maar het lijkt alsof ze er meer lol in hebben. Bazoer en Tannane zijn als je de media moet geloven lastige jongens, maar ze ogen gemotiveerd. Dat zal zeker met de nieuwe trainer te maken hebben. Letsch maakt in interviews een goede indruk op me.'

DE ZIJLIJN

Marathonfinisher in Vitesse-shirt

De 24-jarige Leon Dearnis uit het Engelse Sheffield liep 4 oktober de virtuele editie van de Londen Marathon en hulde zich direct na de finish in de Airborne-kleuren. Het Vitesse-uitshirt van vorig seizoen is een souvenir van zijn 23ste verjaardag, die hij in 2019 in Arnhem vierde. De Londen Marathon ging dit jaar door het coronavirus voor recreanten niet door. Dus liepen ingeschreven hardlopers de 42 kilometer en 195 meter in hun eigen omgeving. Dearnis deed er 4.19.18 uur over. Hij liep voor het goede doel en haalde 1225 pond voor Disability Sport Yorkshire binnen.



NAPRATEN MET

MILIANO JONATHANS

Het komt niet vaak voor dat een speler al op 16-jarige leeftijd een contract tekent. Dit talent uit de Vitesse Voetbal Academie, Miliano Jonathans, kan zijn geluk niet op.

Tekst: Ton Bloemzaad

Miliano, stel je voor aan de lezers.

'Ik ben geboren in Rijnstate op 5 april 2004. Ik woon met mijn ouders en tweelingbroertjes in Malburgen-West, op loopafstand van GelreDome. Dus er zit een echte Ernummer voor je. Mijn voornaam is afgeleid van die van mijn opa Maximiliaan. Het voetballen heeft mijn vader bij mij, en ook bij mijn broers, met de paplepel ingegoten. Ik ben bij Arnhemse Boys gescout, gevolgd door een overgang naar Vitesse. Als 9-jarige begon ik in Onder 10 en stroomde de daarop volgende jaren door naar Onder 18.'

Hoe combineer je school met de dagelijkse training?

'Na het behalen van mijn diploma, studeer ik nu aan roc RijnIjssel voor het vak 'Zorg voor specifieke doelgroepen', in het bijzonder kinderen met gedragsproblemen. Ik heb nu op school en online les. Ik train drie ochtenden mee met Onder 21, en twee ochtenden met Onder 18 als ik op zaterdag in dat elftal moet spelen.'

Wat is je positie op het veld?

'Ik ben rechtsbuiten, maar kan ook op '10' uit de voeten. Trainer Theo Janssen geeft me een vrije rol op rechts. Ik ben 1.78 meter lang en weeg circa 66 kilogram. Maar dat kan nog meer worden, gezien mijn leeftijd. Ik speel soms ook in Onder 21. Ik hoop op meer.'

En toen was er een mooie dag eind augustus 2020. Vertel.

'Ja, wat een onvergetelijk moment was dat. In het bijzijn van mijn ouders en broertjes tekende ik een driejarig contract tot medio 2023. Dat brengt mijn ambitie om ooit in het eerste elftal te spelen dichterbij.'

Foto: Vitesse





CIBOD

Functioneel-beheerders.nl

**Wij zijn gespecialiseerd in interim,
detachering en recruitment van
gecertificeerde functioneel beheerders.**

Postbus 30286 | 6803 AG Arnhem | T. +31 (0)6 29 52 74 14
info@cibod.nl | www.functioneel-beheerders.nl



Heeren van de Zee

U vindt ons: dinsdag winkelcentrum Rijkerswoerd 10.00 - 17.30 uur
donderdag Marktplein Geitenkamp 10.00 - 17.30 uur
zaterdag winkelcentrum Rijkerswoerd 09.00 - 17.30 uur

4 stuks

**LEKKER
BEKKEN**

€ 13,-



500 gram Kibbeling

+

3 Hollandse Nieuwe

+

sausje naar keuze

€ 13,50



5 stuks

**NIEUWE
HARING**

€ 10,-

per stuk
€ 2,35



ALTIJD EEN UITGEBREID ASSORTIMENT VERSE VIS!
ook online te bestellen: shop.heerenvandezee.nl

supporter van Vitesse

Eddie Kraaij (1961-2020)

Hij leefde naar eigen zeggen al even in bonustijd, maar de schok van het overlijden van Vitesse-supporter in hart en nieren Eddie Kraaij was er niet minder om. En zo werd vrijdag 23 oktober een zwarte dag voor zijn vele vrienden en helemaal voor directe naasten, onder wie zijn vrouw Maureen, SV-bestuurslid 'Supportershome en uitreizen' en vaste steward bij uitduels van Vitesse. Eddie mocht slechts 58 jaar worden.

Eddie was een doener, een harde werker, iemand aan wie de SV veel te danken heeft. Half jaren negentig meldde de ras-Arnhemmer zich aan om de toen nog jonge vereniging te helpen. Hij wilde als vaste Vitesse-supporter graag een steentje bijdragen en deed dat op zijn manier: gewoon doen, recht voor de raap in z'n communicatie en vooral niet vragend om schouderklopjes voor al zijn werk. Hij deed het gewoon. Zo regelde hij oude schafketen die op Nieuw Monnikenhuize een tweede leven kregen als verkooppunt. Ze werden vakkundig gerepareerd of ingegraven achter de zittribune, waarbij Eddie niet zenuwachtig werd van het waterballet na het raken van de hoofdwaterleiding tijdens de werkzaamheden. In de keet die naast de overdekte staantribune kwam, hielp Eddie met de verkoop van de merchandise – net als tijdens Open Dagen – en bij het vijfjarig bestaan van de SV in 1997 bouwde hij mee aan een grote feesttent op het trainingsveld.



Bij slotfeesten aan het eind van het seizoen was Eddie actief als beveiliging, werk dat hij later op professionele basis deed in de horeca, naast zijn baan als opzichter in de bouw. Ook was hij bussteward. Hoewel hij ontzettend veel mensen kende, pakte hij bij problemen iedereen aan als dat nodig was, vriend of niet. Het leverde Eddie veel respect op. Als hij dan ook nog eens zijn aanstekelijke lach liet horen, wist je dat het verder wel goed zat, al hield hij voet bij stuk: als duidelijk regels waren overtreden.

De man met twee harten

Van het tijdelijke supportershome naast GelreDome was Eddie jarenlang beheerder. Hij nam plaats in de commissie die eindelijk uitzicht kreeg op een nieuw home. In die hoedanigheid was Eddie ook bestuurslid en werd hij projectleider van de nieuwbouw. Hij was hier vrijwel dagelijks te vinden. Kort na de opening werd Eddie meer dan terecht benoemd tot erelid van de SV. Een paar jaar geleden kreeg Eddie gezondheidsproblemen. Hij belandde twee keer in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis en kreeg de diagnose PH, een zeldzame progressieve aandoening waardoor hij afhankelijk werd van extra zuurstof. In zijn scootmobiel bleef hij zoveel mogelijk leuke dingen doen en mensen ontmoeten. Hij bezocht met zijn vriendengroep nog een paar uitduels in Europa, zoals zij dat onderling al jaren deden, kwam veel in de stad om te genieten van zijn geliefde frikandel speciaal met ketchup (curry was uit den boze) of een visje op de markt en zat eersterangs langs het veld van GelreDome met een vast groepje rollers, nog tijdens de laatste Airborne-wedstrijd tegen Sparta.

Eddie hield ook via de telefoon, app en zijn favoriete sociale media-platform Facebook met veel mensen contact, tot in Portugal aan toe waar hij een intense vriendschap had opgebouwd met een supporter van onze voormalige Europa Cup-tegenstander Braga. Op Facebook deelde Eddie veel van zijn dagelijkse zaken, postte grappige en minder grappige berichten en ventileerde zonder aanzien des persoons zijn ongezouten mening. Na zijn toch plotselinge overlijden stroomde met name Facebook vol met geschokte berichten en veel mooie woorden. Een treffende: 'Eddie, de man met twee harten. Eén voor op de tong, en één van goud. We gaan ze beide missen'. De spandoeken en 'Motten ze dan!'-foto van Eddie in het lege stadion tijdens Vitesse - PSV en het afscheid bij natuurbegraafplaats Heidepol waren indrukwekkend. Zo'n 150 supporters uit alle geledingen zorgden met rookfakkels en Bengaals vuur voor een fantastische erehaag. Maar Eddie zou Eddie niet zijn als hij niet nog eenmaal van zich liet spreken. Bij het voorbijrijden van de auto was achterop zijn kist een geel-zwarte, knipogende smiley te zien. Hij wilde hiermee zeggen: even treuren is prima, maar daarna snel weer lachen. We wisten het toen zeker: het gaat wel goed komen met Eddie daarboven...

5 VRAGEN AAN...

Tekst: Daan Verhoeven



Foto: Vitesse

1 Hoe spreek je je achternaam uit?

'In Engeland spreken ze mijn naam uit als 'broow-dja'. In Albanië als 'Bro-ja'. Met mijn familie spreek ik Albanees. Ik heb gekozen om voor het nationale elftal van Albanië te spelen. Dit was een keus vanuit mijn hart. Mijn doel is de succesvolste Albanese voetballer aller tijden te worden.'

2 Wat zijn je eerste indrukken van Arnhem?

'Arnhem is rustig, groen en gezellig. Na trainingen ga ik vaak relaxen met vrienden of teamgenoten. Regelmatig spreek ik met Loïs Openda, Danilo Doekhi, Million Manhoef en Eli Dasa af om te gamen of te chillen. Op mezelf wonen, is wel wennen. Als ik ga koken, bel ik soms mijn moeder zodat ze me kan helpen.'

3 Wat vind je belangrijk in het leven?

'Als professioneel voetballer moet je gezond leven, dat kost me weinig moeite. Op het veld wil ik altijd winnen en de beste zijn. Buiten het veld ben ik relaxed en hou ik ervan om grappen te maken. Daarnaast vind ik familie en vrienden erg belangrijk. Ik spreek mijn familie dagelijks.'

4 Wat kocht je van je eerste salaris?

'Toen ik mijn eerste profcontract bij Chelsea tekende, kocht ik voor mijn hele familie een cadeau. Zij hebben me altijd gesteund. Mijn vader reed mij altijd met de auto naar wedstrijden. Daar wilde ik hen voor bedanken. Voor mezelf kocht ik sneakers.'

5 Waar sta je over vijf jaar?

'Volgend jaar wil ik basisspeler van Chelsea worden. Chelsea is echt mijn club. Ik heb nog veel contact met spelers zoals Tammy Abraham en Mason Mount. Mason Mount is erg benieuwd hoe het mij in Arnhem vergaat. Mocht ik ooit bij Chelsea vertrekken dan is het mijn droom om met Cristiano Ronaldo te spelen.'



De vibes waren goed; een club met een Franse naam voor snelheid

Het geel-zwart bevalt 7 Loïs Openda

Foto: Koen Nooteboom

Loïs Openda is voor tegenstanders vaak te snel om bij te benen. Met die snelheid én zijn doelpunten werd hij afgelopen seizoen talent van het jaar in België. Toch ging hij naar Vitesse, want in de Eredivisie willen alle clubs aanvallen. Dat spreekt aan. En wie wil er nou niet technisch goed voetballen?

Het lijf van Loïs Openda is best moe. Niet zozeer van de wedstrijd in de ArenA die enkele dagen achter ons ligt. Daarvan is hij misschien nog wat moe in zijn hoofd. Het was zo onnodig daar te verliezen. Ook hij heeft kansen gehad. Zijn lichaam is moe van de ochtendtraining. Trainer Thomas Letsch legt de zweep erover. We nestelen ons op de bovenste trede van de tribune op Papendal. De perschef van Vitesse vraagt me anderhalve meter aan te houden en mijn mondkapje op te zetten. Ook krijg ik koffie aangeboden. Twee gebruiken uit verschillende tijden die niet samengaan. Hoe drink je koffie met een mondkapje?

Ikoma Loïs Openda (20) heeft leren overleven. Opgegroeid in een grauwe voorstad van Luik heeft hij eerst Vlaanderen en daarna de rest van de voetbalwereld ontdekt. Dat heeft zijn familie, waarvoor hij zich zeer verantwoordelijk voelt, een beter leven opgeleverd. Voor hem lag de afgelopen jaren de focus op hard werken om het te redden in de voetballerij. Logisch dat hij zich sommige zaken nog niet heeft afgevraagd. De vraag naar de betekenis van zijn eerste naam lijkt hem te overvallen. Het is een naam die ook zijn broer draagt. De familienaam van de tijdens zijn opvoeding afwezige Kongolese vader. Wie Ikoma googelt, krijgt echter vooral Japanners in beeld die zo heten. Geen idee hoe dat kan. Ikoma is vooral een naam van inkt. Ook zijn moeder noemt hem Loïs.

Scoren op knollenvelden

Nog een raadsel: waarom gaat een kind dat in een voorstad van Luik woont, acht kilometer het platteland op om te voetballen bij een klein clubje met nauwelijks jeugd? Loïs weet het eigenlijk niet. Hij volgde zijn broer en zijn neef. De laatste woonde in de buurt van het dorp Othée, waar het omgetoverde weiland lag. Loïs speelde er wekelijks twee wedstrijden. Eén bij zijn eigen team en daarna als 'mascotte' nog een wedstrijd met de grote jongens. En overal op de knollenvelden van Wallonië en Oost-Vlaanderen scoorde hij. Te snel om bij te benen. Na de wedstrijden stapten de andere spelers de kantine binnen voor een pint. Hij stapte weer bij zijn familie in de auto. Als die al waren vertrokken, dan nam hij bus 175 terug naar Ans. Othée werd Luik en Luik werd Brugge. Fun werd passie. In de jeugdopleiding van Club was Loïs voor het eerst op zichzelf. Een internaat waar de jongens 'van ver' woonden in de tijd tussen trainingen en school. Hij haast zich een nuance te geven aan het negatieve en eenzame beeld dat in veel interviews wordt beschreven. Oké hij was zestien jaar en oké, hij was een jaar, ver van Luik, op zichzelf aangewezen. Maar het was ook een leerzame tijd die goed was voor zijn ontwikkeling. Op het internaat zaten

voetballertjes, maar op de school ook veel 'andere' leerlingen. Alles door elkaar. Loïs heeft er veel geleerd en veel gesport. Er komt een ondeugend lachje om zijn mond als we spreken over de gang van zaken in het internaat. Er mocht veel niet. Voor alles waren regels: 20.30 uur in je kamer; 23.00 uur licht uit. Wie 's nachts zijn kamer verliet of zijn bord niet opruimde in de eetzaal, kon rekenen op straf. Meestal schoonmaakklussen. Hij was altijd braaf. Het ondeugende lachje blijft nog even hangen.

Bij Club Brugge brak hij door. Hij werd er landskampioen en speelde Champions League. Loïs werd uitgeroepen tot talent van het jaar in België. De keuze voor Vitesse lijkt dan verrassend, maar voor hem was het logisch. Hij wilde spelen en doelpunten maken. In de Eredivisie wil elke club aanvallen. Dat sprak hem aan. En iedereen wil technisch goed voetballen. Voor hij naar Arnhem ging, hoorde hij de namen van Bony, Mount en Ødegaard. Verder waren de 'vibes' goed: een club met een Franse naam voor snelheid. Het paste hem; net als het shirt. Loïs droeg het rood van Othée en Luik en het blauw van Club. Nooit eerder speelde hij in een geel-zwart shirt. Het staat hem goed. Dat vindt zijn familie ook. Hij kijkt trots als hij bekend dat de wekelijkse wedstrijdfoto's hem bevallen. 'Ja, het staat erg goed.' Er volgt een knik ter bevestiging.

Slechte verliezer

Uiteraard is Loïs ook trots op het rood van België. Het voelt bijzonder als een Franstalige jongen uit Wallonië het shirt van de Rode Duivels mag dragen. Al zijn het nog de Jonge Duivels. De kwalificatiereeks voor het EK Onder 21 toont de grilligheid van de nog jonge Openda: tegen Duitsland deed hij alles goed. Hij scoorde, versierde een penalty en schakelde zijn tegenstander uit door hem letterlijk uit de wedstrijd te lopen. De arme Duitser trok aan de noodrem en moest met rood van het veld. Een maand later verloren de Duivels van hekkensluiter Moldavië. Loïs miste vlak voor tijd een penalty. Veel spelen en beslissend zijn.



PERSONALIA

Naam: Ikoma Loïs Openda

Geboortedatum: 16 februari 2000

Plaats: Luik, België

Clubs: Patro Othée, Club Luik, Standard Luik, Club Brugge, Vitesse

Interlands: 45 in de Belgische jeugdselecties van -15 tot en met -21

Palmares: Kampioen van België met Club Brugge in het seizoen 2019-2020, winnaar van de Super Cup in België met Club Brugge in 2018

'Overal op de knollenvelden van Wallonië en Oost-Vlaanderen scoorde hij'



DE GROOTSTE KEUZE uit de leukste spellen!

Jack's Casino Arnhem
Kronenburgsingel 3
Toegang vanaf 18 jaar

Ma t/m za 11.00 - 24.00 uur
Zon- en feestdagen 13.00 - 23.00 uur
jackscasino.nl

Bij ons
altijd GRATIS
entree &
parkeren

SPEEL MET ♥ & VERSTAND.
← HOUD AFSTAND! →

You're Welcome!

Kies óók voor de éniige definitieve oplossing!

sinds
2005

Laserontharingskliniek



eerste
behandeling
**50%
KORTING**

- veilig, pijnloos en effectief
- gediplomeerde lasertherapeutes
- vergoeding door zorgverzekeraars
- al meer dan 15.000 tevreden klanten
- zowel voor mannen als voor vrouwen
- LightSheer Diodelaser = definitief ontharen i.t.t. bijvoorbeeld IPL

9
vestigingen



Gegarandeerd van uw ongewenste beharing af!
In maximaal 3 tot 6 behandelingen!

Bel voor een GRATIS intake-gesprek: 06-106 81 434

Zeelandsingel 40 Arnhem. Tel.: 06-106 81 434
Meer info: www.laserontharingskliniek.nl



Van Heteren Holding



Veel handen maken licht werk!

- Van Heteren Detachering
- Van Heteren Verhuur
- ikwilvanmijnprocessierupsaf.nl
- Van Heteren Activiteiten

Van Heteren Holding • Katwoudehof 61 • 6843 CB Arnhem
T: 06 23 45 04 46 • info@vanheterendetachering.nl • www.vanheterendetachering.nl

Het wil het dit jaar steeds vaker laten zien. Het is zijn Arnhemse missie.

Na een jaar internaat verhuisde zijn familie naar Vlaanderen. Loïs werd herenigd met zijn moeder en zijn broers en zus. Ze waren ouder, maar sommige 'Luikse' zaken waren niet veranderd. De Openda-broers zijn allemaal competitief en slechte verliezers. Loïs vreest de dag dat zijn jongere broer echt groot is, maar voorlopig wint hij het nog bij voetbal in de achtertuin. Ook binnen gaat de strijd door. Er is dan meer gelijkwaardigheid in de competitie. Iedereen kan winnen met het kaartspel Uno, maar zelden is een overwinning onbetwist. Vervolgens wordt de strijd afgerond met een potje Fifa op de PlayStation. Dat was zo en is nog steeds zo.

De tijd gaat snel. Loïs woont nu weer verder van zijn familie af, maar kan dat nu zelfs waarderen. Op zichzelf in Arnhem. Een stad die hij omschrijft als 'groen' en 'rustig'. Dat is positief bedoeld! Luik blijft een stad vol rauwe charme. Hij is er opgegroeid. Hij heeft er echter ook armoede en ellende gezien. In Arnhem is minder gedoe. Hij heeft het naar zijn zin. Zijn moeder heeft de stad inmiddels ook ontdekt, al is het lastig in de coronatijd. Haar komst is ook niet altijd meer nodig. Loïs kan inmiddels geweldig koken. Zwarte rijst met uien en vlees maakt hij zonder na te denken. Het liefst voor vrienden. Ook de wasmachine heeft hij onder controle gekregen.

Thuis in het groen

Het blijft een kleine moeite om in zijn snelle auto met Franse rap uit de speakers naar zijn familie te rijden. Maar hij heeft het minder nodig. Hij heeft het naar zijn zin in het groen. Als klap op de vuurpijl komt in januari zijn Zwitserse verloofde naar Arnhem. Het was velen opgevallen dat Loïs na de wedstrijd tegen Sparta een ereronde maakte met een bal onder zijn shirt. Een handeling die veel spelers maar met één bedoeling

Het gelijk van Loïs Openda

Loïs Openda blijkt over voorspellende gaven te beschikken. Bij Club Brugge koos hij het rugnummer 80 omdat hij daar iets bij voelde. Bij zijn debuut betrad hij exact in de 80ste minuut het veld. Na dit interview voorspelde hij dat Vitesse met 3-0 van Heracles zou winnen en dat hij een goal zou maken. Dat smaakt naar meer! Zeker omdat hij ons exclusief heeft toevertrouwd dat Vitesse dit jaar zeker mee gaat strijden om de titel. Dat weten we dan.

'De Openda-broers zijn allemaal competitief en slechte verliezers'

uitvoeren. Veel mensen hebben hem in de dagen na de wedstrijd dan ook gefeliciteerd met de aankomende gezinsuitbreiding. Het blijkt een misverstand. De bal was bedoeld voor de kleine broer van Loïs die op de tribune zat. Zo snel gaat de tijd nou ook weer niet.

De planning van het gesprek is strak. Na een klein uur zijn we klaar. We moeten wel. Het gespierde lijf moet weer aan de bak. Trainer Letsch pareert de vermoeidheid met een extra middagtraining. Verder bouwen aan de nieuwe basis van het succes: iedereen in topconditie.



Foto: Koen Nooteboom

Remco Kock is supporter van Vitesse en schrijver van de boeken 'Een Arnhemmer is niet voor Ajax' en 'De Rijn, de fles, Arnhemse meisjes en Vites'.



Faceshield

De thuiswedstrijd tegen Sparta. Op de promenade trof ik de vrienden van Leo Tomaadt, een in ons 'vakgebied' beruchte supporter. Ik vroeg waar Leo was. 'Leo hangt nog met zijn bek onder het kraantje met ontsmettingsmiddel', zeiden ze. 'Gratis alcohol. Lekkerder dan Bud-bier.' Daar kwam Leo aan. Hij had er zin in.

Vanwege de maatregelen zat ik nu helemaal bovenaan, net niet op het dak. Ik voelde me een soort overlevende, in een nog leger stadion dan anders. De eerste golf heeft de supporters weggespoeld. De meesten het stadion uit, de rest zit op andere plaatsen, vaak ver weg van het eigen stoeltje.

Onze trainer, Thomas Letsch, had corona en zat niet in GelreDome, maar thuis op de bank. Een supporter voor me – een nieuwe buurman – draaide zich om, wees naar de grote schermen en zei: 'Als ik Vitesse was, zou ik Letsch via Zoom op de scoreborden uitzenden. Met je tijd meegaan, toch?'

Ik stelde me het kale hoofd van Letsch op het videoscherm voor, diens Duitse accent en gecoach galmend door GelreDome. Op de bank zat Edward Sturing, voor de zoveelste keer aan de kant geschoven, maar ook voor de zoveelste keer als 'Ed'-interim fungerend.

Vitesse-Sparta was geen beste wedstrijd. De lange onthouding zorgde ervoor dat alles waar ik normaal over klaagde, nu geweldig was. Het waterige Bud-bier smaakte heerlijk en ik snoof de afwezige sfeer – die deed denken aan een tennistribune – op zoals Maradona ooit met wit poeder deed.

De overwinning en het fabelachtige spel van Oussama Tannane – de trap van Theo Janssen en de dribbels van Didier Martel – konden we helaas niet vieren in het nog steeds gesloten supportershome. We weken uit naar Ons Huis, een kroeg in Elden. Toch een derde helft. Kortom, ik genoot van mijn comeback. Gelukkig maar, want bij Vitesse-Heracles waren 'we' al niet meer welkom. Geëvacueerd voor de tweede golf. Mijn vader weet de oplossing: allemaal een *faceshield* op.



Werk IS DE ULTIEME VORM VAN MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ. HET DRAAGT IN BELANGRIJKE MATE BIJ AAN HET ERVAREN VAN ALLEDAAGS GELUK.

Bij Driestroom kun je als assistent-medewerker op veel verschillende plekken en in veel verschillende branches werken. In de zorg of horeca bijvoorbeeld, maar ook in het groen of in de mode. We gaan graag met je in gesprek om samen te kijken naar jouw mogelijkheden en talenten.

driestroomloket@driestroom.nl
0481 - 37 55 55



www.driestroom.nl

CLEANMAT TRUCKS

Truckverhuur

MORE THAN 800 TRUCKS ON STOCK



Veelzijdig in service en inzetbaarheid ...

Clean Mat Truckverhuur BV

Bezoekadres: Wageningsestraat 17 6673 DB Andelst

Post: Postbus 68 6670 AB Zetten

T +31 (0)488 712 600 F (0)488 712 601

E info@cleanmat.eu | www.cleanmat.eu

ACTUELE HANDELSVOORRAAD: WWW.CLEANMAT.EU



Wij zijn een energie bedrijf dat de volgende werkzaamheden biedt:

- LED VERLICHTING
- ZONNEPANELEN
- ZONNEDAKPAN
- ZONNEBOILERS
- WARMTEPOMPTECHNIEK
- KOELTECHNIEK
- OPLAADSTATIONS EV

WILT U ENERGIEBESPRENDE MAATREGELEN LATEN UITVOEREN?

PLM.B.V. kan putten uit jarenlange ervaring. Hierdoor zijn wij in staat een variatie van werken of projecten aan te nemen. Onze medewerkers beschikken over de benodigde certificeringen en verklaringen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan de gestelde eisen en regelgeving.

📍 Acacialaan 7, 6663 EH Lent | 📞 (06) 333 063 42
✉ info@plm-energy.nl | 🌐 www.plm-energy.nl | [f](#) [t](#) [in](#)



VENDEKA
automatisering & websites

Webontwikkeling

Heeft u nog geen website?
Laat Vendeka uw website bouwen.

Webhosting

Haal het maximale uit uw website bij Vendeka.

Automatisering

Laat ons uw bedrijf automatiseren en systeem beheren.

Dorpstraat 16 | 6931 BH Westervoort | Tel. 026-3010001
info@vendeka.nl | www.vendeka.nl



ZONDAG 29 SEPTEMBER 2013,
DE GOFFERT,
NEC - VITESSE – 2-3

Lucas

Illustratie: Kees van Abel

PIAZON

Naam: **Sven van Zelst (26)**
Woonplaats: **Arnhem**
Seizoenkaart: **Edward Sturing-tribune**

Tekst: Ruben van Ipkens

'De goal van Lucas Piazon tegen NEC is mij het meest bijgebleven. In de laatste minuut maakte hij de 2-3. Het veldspel van Vitesse was die wedstrijd erg goed. NEC had een lompe grote spits voorin staan, Higdon, die de 2-2 maakte. In de laatste tien minuten was het eenrichtingsverkeer richting het doel van NEC. Vitesse omsingelde het zestienmetergebied helemaal. Vitesse schoot op de lat en had de ene kans na de andere. In de allerlaatste seconde maak Piazon de 2-3! Mooier kan je zo'n derby niet winnen. Wat een ontlasting, in het uitvak werden we helemaal gek! En je doet de tegenstander het meeste pijn zo. Het was het seizoen 2013-2014. Helaas hebben we het seizoen niet goed afgesloten. Vitesse stond bij de winterstop op doelsaldo tweede. Uiteindelijk werden we zesde. Daar had veel meer in gezeten. We hadden toen echt goede spelers.'

TOEN & NU



Foto: Eddy Elfring

2019

TOEN

Een jaar geleden nog maar, waren bij de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op 21 september 2019 waren zeven Airborne-veteranen en hun familie in GelreDome aanwezig. Voor een uitverkocht huis (21.000 toeschouwers) en onder een geweldig applaus maakten zij hun entree op de hoek van de Charly Bosveld-tribune (Oost) en Theo Bos-tribune (Zuid). In 2019 was het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond en dit werd uitgebreid herdacht in Arnhem en omgeving. Ook in en om stadion GelreDome was een enorm programma opgezet. De Airborne-wedstrijd in 2019 moest een indrukwekkend eerbetoon aan de oorlogshelden worden en dat werd het ook. De kers op de taart was de 75ste minuut van de wedstrijd waarin een minuut applaus werd ingezet om de veteranen te eren. Het oorverdovende applaus inspireerde ook de spelers van Vitesse, want in de 81ste, 83ste en 90ste minuut bogen zij een 2-1 achterstand om in een 4-2 zege.

De mooiste thuiswedstrijd van het jaar. Zo kunnen we de Airborne-wedstrijd in het derde weekend van september wel noemen. Deze wedstrijd overtreft qua sfeer en beleving de thuiswedstrijden tegen de traditionele top drie, Ajax, Feyenoord en PSV, en toen die nog werd gespeeld, de thuiswedstrijd tegen aartsvijand NEC. Met het stijgen van de leeftijd van de Airborne-veteranen en het geringe aantal van hen dat nog in leven is, zijn er elk jaar minder te gast in Arnhem. Daarom wordt gezocht naar een andere invulling van de Airborne-wedstrijd. Dit jaar kwam die er al ongewild omdat corona de spelbreker was.

Tekst: Ton Wemmers



Foto: Eddy Elfring

2020

NU

Dit jaar was alles anders in verband met het coronavirus dat ons al sinds maart in zijn greep houdt. Want hoewel Vitesse 19 september de Airborne-wedstrijd tegen Sparta speelde, ging het met name over alle coronabesmettingen in het Arnhemse kamp. Eén speler en acht stafleden, onder wie onze hoofdtrainer Thomas Letsch, waren positief getest. Door de coronauitbraak waren er fysiek ook geen veteranen aanwezig. Wel was er een eerbetoon in stadion GelreDome om de Airborne-veteranen, die door de coronaomstandigheden niet aanwezig konden zijn, toch een saluut op afstand te brengen. Tevens stonden de Vitesse-supporters stil bij de veteranen die ons de laatste jaren zijn ontvallen. Doelzakspeleers van de Pipes and Drums begeleidden de rondgedragen portretten van enkele veteranen van de Slag om Arnhem, Sir Wilf Oldham, Johnny Peters (overleden 2014) en Little Joe Mawdsley (overleden 2019). Verder waren er abseilers op de Theo Bos-tribune en op de Edward Sturing-tribune. De tribunes kleurden maroon en blauw en de muziek was aangepast met 'The March of the Parachutists' tijdens de spelersopkomst en het traditionele 'We'll Meet Again' na afloop van de wedstrijd. Stadion GelreDome werd door de coronamaatregelen, met de 1,5 meter afstand als stelregel voor de supporters, uiteindelijk bezocht door 4914 toeschouwers. Zij zagen Vitesse met 2-0 winnen van Sparta.



KICKBOXING ARNHEM

"House of Champions"

MUAY THAI | KICKBOKSEN | MMA | KRAV MAGA

7 DAGEN PER WEEK OCHTEND, MIDDAG EN AVOND

Voor Recreanten, Wedstrijdvechters en
Jeugdtrainingen (6-12 jr / 12-16jr)

SEMINARS EN STAGES KICKBOKSEN/MUAY THAI
WEERBAARHEIDSTRAININGEN | PRIVELESSEN KICKBOKSEN/MUAY THAI
PRIVELESSEN SELF DEFENSE

MFC KLARENDAL
KAZERNEPLEIN 2,
6822 ET ARNHEM
06 53 37 66 60



U ZIET ONS STEEDS MEER.

**DSE
TEAM
WEAR**

SPORTSWEAR & WORKWEAR

UW NIEUWE SPECIALIST IN DE REGIO!



**EXCLUSIEVE TOPMERKEN
SPORTMATERIALEN VOOR ELKE SPORT
SPECIALISTEN IN BEDRUKKEN**

UNIEK IS ONS CLUBSUPPORT & SPONSORINGSCONCEPT!

VERENIGINGEN | BEDRIJVEN | SCHOLEN | PARTICULIEREN

Bezoek onze showroom: Overmaat 30, 6831 AH ARNHEM
info@dse-teamwear.nl | www.dse-teamwear.nl

bestel jouw
**lunch en
boodschappen**
bij SPAR city Arnhem



we
bezorgen
bij je thuis

bestel nu via



VAN REMMEN
MEDISCH-JURIDISCH ADVIESBUREAU

LETSELSCHADE
CBR-RIJBEWIJSKEURING CAT BE
MEDISCHE VERKLARINGEN

RBK@kpnmail.nl

026-3636208



Drie vrienden maken podcast over Vitesse

Studio Langs de Rijn is van supporters voor supporters

Drie vrienden lanceerden hun Vitesse-podcast Studio Langs de Rijn bij de start van het voetbalseizoen. Dat bleef niet onopgemerkt. 1400 luisteraars en zelfs burgemeester Ahmed Marcouch twitterde erover.

We ontmoeten de vrienden Wilko (31 jaar), Tom (24) en Bjorn (38 jaar) op een zolderkamer in Arnhem-Zuid. Wilko heeft net de opname apparatuur opgebouwd. Omdat zijn vriendin deze kamer in de coronaperiode gebruikt voor haar werk, kan de apparatuur niet blijven staan. Aan de muur hangen wat Vitesse-shirts. Op tafel staan drie microfoons, een zogeheten 'audio-interface' en een laptop. Daarnaast liggen her en der wat Vitesse-voorwerpen en zitten in een koelbox naast de tafel een paar speciaalbiertjes. Van Vitesse gekregen als wat 'spraakwater'.

De echte Vitesse-supporters zijn klaar voor de opname van de tweede aflevering van de Vitesse-podcast Studio Langs de Rijn. Bjorn had al langer het idee om een podcast over Vitesse te beginnen: 'Zelfs RKC had een eigen podcast, dus waarom een subtopper als Vitesse niet?' Toen de vrienden hun omgeving vertelden dat ze speelden met het plan een podcast over Vitesse te maken, kregen ze voornamelijk positieve reacties.

Kroegpraat

Met veel enthousiasme en door hun pure liefde voor de club, brachten ze wat geld bij elkaar waarmee ze de benodigde apparatuur konden kopen. Na wat voorbereidingen en gesteund door Jeroen die zich vooral bezighoudt met de techniek en de social media, lanceerden zij Studio Langs de Rijn. Het concept is volgens het drietal vooral 'kroegpraat waarbij het wel en wee van Vitesse eens in de twee weken wordt besproken'. 'Uiteraard met de nodige Arnhemse humor en kritische houding. Lekker een uur ouwehoeren over Vitesse.' Wie mocht denken dat Studio Langs de Rijn amateuristisch is, heeft het mis: ze hebben een website, Twitter, Facebook en een Instagram-account. Daarnaast heeft Studio Langs de Rijn een intro tune en een

eigen logo. Dat staat op de website, stickers en bierviltjes. De podcast is inmiddels te beluisteren via Spotify, Soundcloud, Google en Apple.

Gekkenhuis

Na hun eerste uitzending was het wachten op reacties van de luisteraars. De mannen vertellen: 'We weten dat Arnhemmers en Vitesse-supporters nogal kritisch kunnen zijn. We gingen er eens goed voor zitten en dachten vooral: nu komt al dat gezeik. Wat er gebeurde, hadden we nooit kunnen bedenken. Het was echt even een gekkenhuis: Omroep Gelderland benaderde ons en dus kwamen we op de radio. Daarnaast stonden we op Teletekst en schreef Omroep Gelderland een kort artikel. Ook was er op Twitter veel aandacht, onder andere van onze burgemeester Ahmed Marcouch. Achteraf denken we dat we het juiste moment hebben gekozen om de eerste aflevering te maken. Misschien had het ermee te maken dat na een lange periode zonder voetbal men weer toe was aan Vitesse.'

De eerste aflevering werd door ongeveer 1400 mensen beluisterd. Wat daarbij vooral opvalt, is dat er veel luisteraars uit het buitenland komen, waaronder Noorwegen, Engeland en zelfs de Filipijnen. Op social media kregen de mannen ook veel reacties, waaronder ook wat tips. Zo zijn er luisteraars die adviseren duidelijker te praten en niet te hard en te veel te lachen. De podcastmakers zijn blij met deze tips: 'Wat ons betreft is Studio Langs de Rijn er voor en door de supporters.'

Elke aflevering wordt in één keer opgenomen, dus zonder de opname tussendoor stop te zetten. Hoewel het kantinepraat is, zijn er altijd wel standaarditems die worden besproken. Deze staan op een whiteboard dat aan de muur hangt. Terugnrende items zijn onder andere: een stelling, een quiz, het bespreken van de laatste wedstrijden en het vooruitblikken op de eerstvolgende wedstrijden. De mannen hebben ook het idee om enkele aansprekende gasten uit te nodigen. Zo moet er nog veel luisterplezier aan Studio Langs de Rijn te beleven zijn.



Foto: Koen Nooteboom

IN HET HART VAN...

In het hart van Zwart op Geel spreken we supporters. Elke editie vertellen zij wat Vitesse voor hen betekent.

'Hopen op weer een mooie Vitesse-trip naar het buitenland'

Heidi en Jan Peter kleuren het onderwijs geel-zwart

Heidi (60) en Jan Peter (61) de Weijer zijn Vitesse-supporters in hart en nieren en hebben sinds de opening van GelreDome een seizoenkaart. 'Het stadion ligt bijna in onze achtertuin, we hebben het gebouwd zien worden. We liepen er toentertijd vaak even heen om foto's van de voortgang te maken.' Samen hebben ze al veel Vitesse-avonturen beleefd.

Foto's: Koen Nooteboom



Heidi is leerkracht op de Arnhemse basisschool De Zyp en staat onder haar leerlingen bekend als de 'Vitesse-juf'. 'Eén van de invalcollega's is voor NEC, ik heb met mijn klas een grapje met haar uitgehaald om te laten weten dat Vitesse de betere club is. Ik gaf al haar leerlingen een Vitesse-sjaal en leerde hun ons clublied. Op het moment dat ik de klas binnenkwam om zogenaamd wat te halen, begonnen we met z'n allen te zingen en te zwaaien met de sjaaltjes. Dat vind ik leuke voetbalhumor, een geintje moet kunnen. Op maandagochtend neem ik met ouders die ook voetballiefhebber zijn het weekend even door. Voetbal breekt het ijs en maakt de omgang leuk.'

Jan Peter werkt op middelbare school vmbo 't Venster, waar veel jeugdspelers van Vitesse naartoe gaan. 'Het is leuk om de jongens die bij ons op school zitten bij Vitesse te zien spelen, al gebeurt dat de laatste jaren te weinig. Hopelijk krijgen Daan Huisman en Yassin Oukili dit seizoen wel veel speelminuten.'

Anti-NEC ontbijt

'Toen de wedstrijd tegen NEC nog op het programma stond, hielden we bij ons thuis vooraf een anti-NEC ontbijt met onze Vitesse-vrienden. Dat deden we dan aan de Vitesse-tafel die we hebben gewonnen bij één van de activiteiten van de supportersvereniging. We maakten zoveel mogelijk geel-zwarte hapjes, in de tuin stonden geel-zwarte petunia's en we staken wat vuurwerk af. Dan zat de sfeer er meteen goed in. Na een goed ontbijt wandelden we op tijd naar het stadion.'

Naar Vitesse gaan, is voor Heidi en Jan Peter altijd een feestje. 'Ook al is het voetbal soms niet best, het is wel altijd gezellig en wij blijven Vitesse altijd steunen. Wij gaan altijd vroeg naar het stadion. Als we te laat vertrekken of als we geen toffees mee hebben, is de wedstrijd vaak ook niet veel. De toffees gaan mee om de spanning weg te eten, zelf noemen wij dat emotie-eten.'

Op de foto

'Na de wedstrijd gaan we naar het supportershome, daar komen we veel bekenden tegen. Heidi gaat het liefst ook met elke speler op de foto. Ik denk dat er bijna geen speler is met wie ze niet op de foto is geweest.' De foto's hangen in het kantoor van Jan Peter op school. 'Er wordt daar

In r
HA
van

met
RT
n...

maar al te graag even naar gekeken: 'dat zijn de jongens uit het eerste'. Naast het maken van foto's en het drinken van een drankje met vrienden zetten zij zich in het Home allebei in voor de supportersvereniging. Heidi deelt na de wedstrijden de lootjes uit en Jan Peter doet op het podium de interviews met de spelers.

Vakantieplanning

'Wij stemmen onze vakantieplannen af op Vitesse. Als ze in het buitenland oefenduels spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen dan gaan wij daar als het even kan naartoe. Onze vakantie plannen we er wel omheen. De geel-zwarte vlag zit altijd in de koffer, we maken er op de gekste plekken foto's mee en hangen hem op in ons hotel, zodat Vitesse altijd bij ons is.'

Jan Peter gaat ook naar alle uitwedstrijden. 'De uitwedstrijden zijn mooie ervaringen, je reist je club achterna en maakt van alles mee.'

'Ik heb tegen de kinderen gezegd dat ik hun seizoenkaarten sponsor zo lang ze naar Vitesse willen blijven gaan. Dat is een dure hobby geworden'

Zijn er voor hen absolute hoogtepunten? 'Dat zijn er een hoop. Natuurlijk staat de gewonnen bekerfinale in de top drie. Dat je dat mag meemaken. De eerste prijs in onze clubgeschiedenis is bijzonder en zullen we niet meer vergeten. De uitwedstrijd tegen Southampton is er ook één, die hele dag was fantastisch. Voorafgaand in de stad, de mars met alle supporters naar het stadion en tijdens de wedstrijd negentig minuten lang springen en zingen. Na afloop kregen we zelfs complimenten van de Engelsen. Zij vroegen zich af waarom we met 0-3 achter nog steeds zo blij waren.'

Voor Jan Peter is het Europese uitduel tegen Werder Bremen uit 2002 ook een hoogtepunt dat niet mag ontbreken in het lijstje. 'Daar ging ik met onze zoon Niels naartoe, dat was een bijzonder moment. Sindsdien zeg ik tegen de kinderen: 'zolang jullie naar Vitesse willen, sponsor ik de seizoenkaarten'. Dat is een dure hobby geworden.'

Champions League

Naast hoogtepunten hebben ze natuurlijk ook dieptepunten meegeemaakt. 'De jaren dat we tegen degradatie speelden, waren verschrikkelijk. Je wil als Vitesse-supporter niet blij moeten zijn met een goal van Sparta als je zelf bij VVV je wedstrijd speelt. En van het mislopen van de Champions League in 2013 zijn wij wel even ziek geweest. Dat jaar had het moeten gebeuren, maar gaven we het op het laatste moment weg en misten we zelfs bijna Europees voetbal. Vitesse in de Champions League, dat moeten we een keer meemaken.'

Ook in dit onzekere coronaseizoen hebben ze hun seizoenkaarten verlengd. 'Wij blijven ons plekje in het stadion trouw. Met veel geschreeuw aanmoedigen, zit er dit seizoen niet in. Maar als we erbij mogen zijn, gaan we gewoon met de megafoon op de tribune zitten. We zijn blij met het aanvullender spel dat de nieuwe trainer het team laat spelen. Hopelijk krijgen we nog veel mooie wedstrijden. We gaan dit jaar weer voor Europees voetbal. Hopelijk levert dat volgend seizoen weer een mooie Vitesse-trip naar het buitenland op.'





Autoservice van Duren



3

houdt auto rijden betaalbaar!

- Totaal onderhoud incl APK II
- Aircoservice en reparatie
- In- en verkoop auto's
- Gratis leenauto of leenfiets beschikbaar iaw
- Nieuwe leen auto €20,- per dag
- Autotransport mogelijk tot 2000 Kg
- Schade herstel en afhandeling
- Bandenservice (ook winterbanden en wisselen)
- Trekhaakservice
- Kleine shop aanwezig

Kamphuisenlaan 73 | 6825 EB Arnhem
 Tel. +31 (0)26 - 3614251 | info@autoservicevanduren.nl
www.autoservicevanduren.nl

Openingstijden: Ma - Vr 08:00 - 18:00 uur | Za: Alleen op afspraak

DUITSE KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE NETTO PRIJS!



GEWOON BIJ JOU IN DE BUURT! Reddy is dé formule voor de prijsbewuste consument die een eerlijk verhaal verwacht. De kracht van REDDY: het prijsvoordeel van een formule, gecombineerd met de service van de lokale ondernemer. Wie slim is, koopt zijn nieuwe keuken bij REDDY. **Kom gerust eens langs!**

9.794,-

REDDY KEUKENS HETEREN

MUSKUSHOUWSESTRAAT 20 • 026 4743640 • www.reddy.nl

IN DE KEUKEN ALLES REDDY



De Sleutel- en Slotenspecialist

B. BOSMAN

Meer dan 50 jaar vakkennis en ervaring

- Inbraak-, beveiligingspecialist
- Plaatsen en repareren van alle sloten door eigen buitendienstservice
- Alle soorten sleutels
- Autosleutels, ook op codenummer, ook met chip (wegrijblokkering)
- Brandkasten en kluisen
- Toegangscontrolesystemen
- Electronische deursloten



Autosleutelservice NEDERLAND

Nieuw

Autosleutelbehuizingen met afstandsbediening voor de auto voor meer informatie zie www.bosmansleutels.nl



Johan de Wittlaan 19, Arnhem | Tel. (026) 442 12 47 | www.bosmansleutels.nl



Fonke

Schilder- en Onderhoudswerk

Van Ruisdaelstraat 8
 6921 LZ Duiven
06-31976271
 Kvk: 77607740

Schilderwerken | Glas zetten | Behangen | Houtrot reparaties

Als Vitesse **jongeren** echt een kans wil geven, moeten ze ook een **basisplaats krijgen**



Naam: **Carlo Senten (42)**
Woonplaats: **Arnhem**
Seizoenkaart: **Nee**

✓ EENS

┌ In de Serie A loopt met Robin Gosens het beste voorbeeld van wat je je als club ontnoemt met het huidige beleid. Geloof je als club in het gevoerde beleid van de jeugdopleiding? Dan zul je ook in een opleidingscompetitie als de Eredivisie moeten kiezen voor die eigen jeugd. Dan breekt een talent door op die positie en haal je niet weer een buitenlandse speler voor die plek. Nu vertrekken veel talenten omdat ze de kans niet krijgen. Ik vraag me dan af waarom je investeert in eigen jeugdspelers als ze nooit het maximale mogen opleveren, omdat ze simpelweg de laatste stap in hun ontwikkeling niet mogen maken bij Vitesse. ┐



Naam: **Riny Zweers (51 jaar)**
Woonplaats: **Arnhem**
Seizoenkaart: **Ja (Theo Bos-tribune)**

✗ ONEENS

┌ Daar kan ik heel kort over zijn: echte talenten krijgen geen basisplaats, maar pakken die zelf. Een echt talent is in staat zichzelf te analyseren en waar nodig zich continu te verbeteren, met als beloning een plek in het elftal. Echt talent en kwaliteit moeten dus altijd doorslaggevend zijn. ┐



Naam: **Joris Brouwer (30 jaar)**
Woonplaats: **Groningen**
Seizoenkaart: **Nee**

✓ EENS

┌ Het seizoen 2010-2011 moest Vitesse noodgedwongen met jeugdspelers Van Ginkel en Pröpper beginnen. Elke Vitesse-supporter weet hoe het met deze jongens bij Vitesse is gegaan. Jeugdspelers maken in het begin fouten, maar worden daar beter van en dan komt het echte talent bovendien. Basisplaatsen zorgen voor vertrouwen bij jeugdspelers, waardoor ze dat op den duur dubbel en dwars terugbetalen. De bank en enkel korte invalbeurten kunnen zorgen voor frustratie en demotivatie. De jeugd is tevens een belangrijk bindmiddel tussen club en supporters. ┐

KEUKEN KRAAN RVS
Van € 179,-
nu voor slechts
€ 129,-

DOUCHEGOOT
vanaf **€ 75,-**
In verschillende
maten leverbaar

BADMEUBELEN
vanaf **€ 499,-**
(inclusief spiegel)

**BETONLOOK
TEGELS**

INBOUWSET COMPLEET
met toilet + isolatiematje
+ drukpaneel + softclosing
bril
€ 192,-

INLOOPDOUCHE
vanaf **€ 169,-**
verschillende maten leverbaar

**REGENDOUCHE
RVS**
€ 599,-

**Sanitair & tegel
expo**

OPENINGSTUDEN:
maandag 13.00 - 17.30 uur • dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag 10.00 - 17.30 uur • zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Muskouhuwsestraat 14 6666 MC Heteren Tel. 026 - 472 12 98
WWW.SANITAIRTEGELEXPO.NL

Meuleman schilderwerken

Meuleman Schilderwerken BV
Glas-, Behang- en Schilderwerk
Keurbeek 2, 6914 AG Herwen
T 0316 - 247106
E info@meuleman-schilderwerken.nl

TUV
VAN
O. BEKLIJST
A. ANNEKENS
NL
GARANTIE

www.meuleman-schilderwerken.nl

Hefas
Brandbeveiliging

Safety first!

**Brandveiligheid verdient
een specialist!**

www.hefas.nl | Tel. 026-750 5000

Samen sterk in Coronatijd!

**Shop bewust,
mail gerust!**

arnhem@henribloem.nl
www.henribloem.nl
026-4455220

HENRI BLOEM
KWALITEITSWIJNEN SINDS 1833

Echte Arnhemmer als nieuwe keeperstrainer

Rein Baart: één brok gedrevenheid

Met de 48-jarige Rein Baart beschikt Vitesse dit seizoen over een nieuwe keeperstrainer. Redacteur Remco Kock zocht Baart op voor een gesprek over corona, zijn verleden bij NEC en het keepersvak.

Dit interview zou eigenlijk twee weken eerder plaatsvinden, maar de technische staf van Vitesse - inclusief Rein Baart - testte positief op corona. 'Ik merkte het wel, corona. Ik lag zonder energie op de bank, had geen eetlust. Dat laatste was voor mij wel goed', grapt Baart op de tribune van sportcomplex Papendal. De verplichte wekelijks coronatest is belangrijk, maar onprettig. 'In de mond is het vervelend. In de neus valt het mee: ik heb grote neusgaten, haha.'

Hij woont nu in Angerlo, maar Baart is een echte Arnhemmer. 'Ik groeide op de Korenmarkt op. Mijn vader had op het hoekje waar nu Bloopers zit café Baart en mijn moeder runde de Sissy Bar op het Jansplein.' De jonge Rein hielp mee in de schoonmaak. 'Maar ik kreeg alle kans om me te richten op mijn passie: keepen.'

Dat hij in de jeugdopleiding van Vitesse terecht kwam, vond Baart fantastisch. 'Ik was Vitesse-supporter, ging naar uitwedstrijden, vaak met de combitrein of bus.' Extra bijzonder dus, dat hij als supporter het eerste elftal haalde. 'Ik was derde keeper, achter Raimond van der Gouw en Abe Knoop, die bijna tien jaar ouder waren. Ik leerde veel van die mannen, vooral hoe ze voor hun vak leefden.'

Nooit een wanklank

Toen Sander Westerveld - 'destijds het grootste keeperstalent van Nederland' - door Karel Aalbers werd aangetrokken, verruilde Baart de Arnhemse bank voor een plekje onder de lat bij TOP Oss. 'Keepen is een ervaringsvak.' Na TOP Oss keepte Baart bij Fortuna Sittard, VVV en FC Edmonton in Canada. Bij NEC was hij reservedoelman. 'Ik woonde in mijn NEC-periode in Arnhem. Nee, ik ben nooit negatief aangesproken. Vitesse-supporters begrepen mijn keuze, NEC speelde toen Eredivisie.'

Zes jaar geleden keepte Baart zijn laatste wedstrijd voor FC Oss. 'Ik had een dubbelrol: derde keeper en keeperstrainer. Door blessures stond ik op mijn eenenveertigste nog een keertje in de goal. Dat ging goed, aan de drie tegengoals kon ik niks doen.'

Baart is even stil als Edward Sturing op het trainingsveld de jeugdacademie toesprekt, vlak voor de uitverkiezing van de spelers van de maand september. 'Mooi, dat werkt stimulerend', fluistert Baart, die na het behalen van diverse diploma's in 2015

werd gevraagd om keeperstrainer te worden bij de Vitesse Academie. 'Dat wilde ik wel natuurlijk.'

Gebroken teen

Zijn ervaring met de jeugd is positief, al noemt hij de nieuwe generatie minder verbaal. 'In mijn tijd werd je onderling meer aangesproken. Je corrigeerde elkaar. Ze zijn nu stiller.' Nicky Hof, trainer van Vitesse Onder 21, passeert en groet Baart. 'Of ik de jeugd vertelde over mijn eigen spelerscarrière? Nee. Ik ben geen Hof of Theo Janssen. Die voetballen recenter en hoger dan ik.'

In het seizoen dat Vitesse de KNVB-beker won, promoveerde Baart tijdelijk naar het eerste. 'Raimond van der Gouw was keeperstrainer, maar scheurde zijn achillespees.' Deze zomer vertrok Van der Gouw naar PSV. 'Ik rekende er niet op dat ik Ray zou opvolgen, maar hoopte er wel op. Mooi dat ik het werd.'

Als keeperstrainer is Baart meer een doener dan een prater. 'Ik geloof dat je wat je erin stopt ook terugkrijgt. Hard werken levert resultaat op.' Daar is hij zelf een voorbeeld van. 'Ik wilde en wil altijd winnen. Op een training gooide ik mezelf eens voor een bal, mijn vriend Duncan Koesveld brak zo een teen. Jij vroeg of keepers gek zijn: nou, ik was gek van fanatisme. Hield me nooit in. Die mentaliteit, elke dag beter willen worden, heb ik nog steeds.'

'Keepen is een ervaringsvak'



Persoonlijke service is waar wij voor staan!

Bel of kom langs voor advies op maat!



- ✓ Hypotheek advies
- ✓ Financieel advies
- ✓ Schade afhandeling
- ✓ Particuliere verzekeringen
- ✓ Zakelijke verzekeringen
- ✓ Risico inventarisatie

Meer informatie of een afspraak maken?

Bel naar 026-445 67 35 of bezoek onze website www.havekes.nl.
Graaf Ottoplein 30 | Arnhem | info@havekes.nl

HAVEKES
advies & verzekeringen
wij kijken verder



Bosvelt & Haisch Daktechniek is gespecialiseerd in:

- Daktechniek
- Dakisolatie
- Schoorsteentechniek
- Lood & Zink werkzaamheden
- Bitumineuze en groene daken
- Dakreiniging en Dakcoating
- Dakkapellen



Vrijblijvende offerte aanvragen?

info@bhisolatietechniek.nl - 06-82 42 04 45

Bosvelt & Haisch
Malkenschotenhof 27
7333 NK Apeldoorn
Bennie Bosvelt
06-52430373



Bosvelt & Haisch
Snelliusweg 19
6827 DG Arnhem
Jacob Haisch
06-53947933

www.bhdaktechniek.nl

WIJ BOUWEN MET PASSIE PADELBANEN!



Betrokkenheid is ons motto

Padel is onze passie en die passie willen we met zoveel mogelijk mensen delen. Daarom bouwen we padelbanen van hoge kwaliteit en bieden we een serviceconcept om samen met jou te kunnen scoren met padel bij jouw club, vereniging of bedrijf.

Padel | de snelst groeiende sport ter wereld

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen in dubbelvorm. Padel is zeer geschikt voor voetballers, omdat het goed is voor het voetenwerk. Zo spelen (ex-) voetballers als Theo Janssen, Arjen Robben en Robin van Persie regelmatig een potje padel. En ook onze boys van Vitesse hebben al eens padel gespeeld op een trainingskamp.

Steeds meer voetbalclubs en verenigingen kiezen daarom voor padel. Dit zorgt voor meer beleving en kan zorgen voor meer leden. En ook bij bedrijven als Nike hebben wij een padelbaan neergelegd om sport en plezier te combineren en faciliteren voor medewerkers.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een padelbaan bij je club, bedrijf of zelfs bij je thuis? Kijk dan op onze website of neem contact op met:

Marc Troostwijk, 06 - 2980 3226
info@padelfactory.nl | www.padelfactory.nl

nooit meer gedoe met aangifte inkomstenbelasting!

Vind je de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting ook een zware dobber? Bij Administratiekantoor Kuper ontzorgen we je hierbij graag. We kennen de handigheidjes en bespaarposten en hebben de ervaring om alles juist en snel voor je in te boeken en te verwerken. Bovendien zit ons familiebedrijf lekker in de buurt, dus we komen graag bij je thuis om de benodigde documenten op te halen en terug te brengen. Wel zo persoonlijk!

Dit ontzorgen hoeft helemaal niet de hoofdprijs te kosten: wij verzorgen je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting volledig en professioneel voor slechts **75,- p.p. / 140,- per koppel.**

+ Bij vermelding van deze flyer het eerste jaar een instapkorting van 15,- p.p. / 25,- per koppel!

Ondernemer?

We verzorgen ook:

- Bedrijfsadministratie
- Loonadministratie
- Jaarcijfers
- Belastingen
- Startersbegeleiding
- Bedrijfsbegeleiding



Ook ontzorgd worden? Bel 06 - 477 584 14.

Administratiekantoor
kuper

Administratiekantoor Kuper Prinses Maximastraat 1, 6881 XA Velp (Gld)
telefoon 06 - 477 584 14 • www.administratiekantoorcuper.nl

Schrijvers vertellen over hun verhalen

Een kijkje in de boekenkast over Vitesse

Aardig wat boeken zijn in de voorbije jaren verschenen over Vitesse. Biografieën over spelers, actuele verhalen en columns of boeken waarin de clubgeschiedenis is verwerkt. Tijd voor een overzicht van drie bekende veelschrijvers.

1. Marcel van Roosmalen, acht boeken

- 'Je hebt het niet van mij' (winnaar Nico Scheepmaker Beker 2006)
- 'Het Jaar van de Adelaar'
- 'Geef me nog twee dagen'
- 'Het is zoals het is'
- 'Schijt'
- 'Geen brug te ver'
- 'De pootjes zitten er nog aan en andere Arnhemse verhalen'
- 'Theo Janssen: Marcel van Roosmalen op pad met de dikke prins'

Wat is je binding met de club, Marcel?

'Ik ben geboren in Arnhem. Vanaf mijn elfde ging ik met mijn vader mee naar het prachtige stadion Nieuw Monnikenhuize. Er ging een wereld voor mij open daar. Het Ernems lullen, de negativiteit en asocialiteit in en rondom het stadion fascineerde mij enorm. Met twaalfhonderd man in een steenkoud stadion zitten was veel mooier dan het huidige GelreDome, dat heb ik altijd een verschrikking gevonden. Plastic.'



Foto: Eddy Elfring

Waarom ben je over Vitesse gaan schrijven?

'Nadat ik op mijn elfde in aanraking kwam met Vitesse, wilde ik de journalistiek in. De gedachte was dat ik dan veel over Vitesse kon gaan schrijven in bijvoorbeeld de krant. Uiteindelijk bleek dat soort journalistiek niet aan mij besteed. Nadat ik klaar was met de met de opleiding journalistiek (ik woonde inmiddels in Amsterdam) ben ik gevraagd voor Hard Gras (een maandelijks voetbaltijdschrift, red.). In eerste instantie was het de bedoeling Theo Janssen een seizoen te volgen, maar dat was toen al eigenlijk onmogelijk. Daarom ben ik de club in het geheel gaan volgen voor een seizoen. Zo ben ik er dus ingerold.'

Komt er nog werk over Vitesse van je hand in de nabije toekomst?

'Dat lijkt mij echt sterk. Echter, zeg nooit nooit. Als Vitesse overgenomen zou worden door bijvoorbeeld een Red Bull en echt voor het kampioenschap zou gaan, dan zou ik er zomaar weer over kunnen gaan schrijven.'

2. Ferry Reurink, vier boeken

- 'Vites!' (samen met Peter Bierhaus)
- 'Elke dag Vitesse'
- 'Vitesse in de jaren 70'
- 'Vitesse Europa in'

Wat is je binding met de club, Ferry?

'Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Mijn vader ging al in de jaren zestig naar Vitesse. Via buurtvriendjes kwam ik midden jaren tachtig voor het eerst bij Vitesse. Toen spelend aan de onderkant van de Eerste Divisie, maar ik ben nooit meer weggegaan. Ik kocht in 1986 direct een seizoenkaart en bezocht ook al snel de uit- en later ook Europese uitwedstrijden.'

'Kort na de oprichting van Zwart op Geel ben ik er vrijwilliger geworden als redactielid (van 1994 tot en met 2001, red.). Rond de eeuwwisseling pionierde ik met de internetredactie, daarna een tijdje niet, maar intussen zit ik alweer





SENGERS

Schilderwerken

www.sengersschilderwerken.com

Tel. 06 53 79 94 34



Hoveniersbedrijf

van Bussel

ontwerp

aanleg

onderhoud

Sperwerstraat 29 Arnhem

06 44 898 199

hovenier.vanbussel@gmail.com



ALBALUX

luxe en gemak voor binnen en buiten!

Celsiusstraat 5 Zevenaar,

Tel. 0316-540000, info@albalux.nl

- veranda's
- serres
- ramen
- deuren
- rolluiken
- zonwering
- garagedeuren
- onderhoud



kom eens
kijken
in onze
showroom
Celsiusstraat 5
Zevenaar



ZORGWIZE

BUSINESS CONTROL & MANAGEMENT



DOELGERICHT WERKEN AAN
ONZE ZORG IN NEDERLAND

06-428 74 428

WWW.ZORGWIZE.NL

VERKOOP & VERHUUR VAN WONINGEN



ESTABLISHED 2001

MAURITSHUIS
MAKELAARS



www.mauritshuis.info

026 446 43 00

Utrechtseweg 153 Oosterbeek

ARNSHOUT

MAAKT MEUBELS



EMMASTRAAT 26, 6862 GT OOSTERBEEK

0653711819 | INFO@ARNSHOUT.NL | WWW.ARNSHOUT.NL

@ARNSHOUTOOSTERBEEK | @ARNSHOUT



Timmer- &
Onderhoudswerken
Vermeij

De vakman voor uw
kleine klus tot aan een
grote verbouwing.
Al jaren een begrip in de
Overbetuwe en ver daar
buiten.

Peter Vermeij

06-51331227

026-4721660

info@timmerwerkenvermeij.nl

Hejo

bouwspecialisten

Henk Koerting

Veldbeeklaan 71 6715 GZ Ede

Tel: 0318 - 653623 Mob: 06 - 212 747 50

info@hejo-bouwspecialisten.nl

Aan- en verbouw

Renovatie – vastgoed

ervaring in de bouw en onderhoud
45
jaar



Op de foto v.l.n.r.: Willem Andr e, Remco Kock en Ferry Reurink.

jaren bij de huidige internetcommissie. Ik ben hier eigenlijk alleen bezig met de statistiekensite, een enorme database over alle gespeelde wedstrijden van Vitesse vanaf 1892 tot nu. Dat doe ik samen met een andere vrijwilliger: Arno van Weess.'

Waarom ben je over Vitesse gaan schrijven?

'Van jongs af aan heb ik interesse in geschiedenis  n in voetbal. Dat ben ik gaan combineren door alles te verzamelen over Vitesse, samen met mijn pa, plus onderzoek te doen  n hier vervolgens over te schrijven. Ik vind het vooral leuk om informatie en verhalen te delen en vast te leggen.

Hier ben ik eigenlijk mee begonnen bij Zwart op Geel. Ik startte daar met een serie over allerlei historische Vitesse-onderwerpen. Uiteindelijk heb je zoveel informatie en contacten, dat een boek een beter medium is om mensen te bereiken. Het schrijven heeft mij vooral veel plezier gebracht, maar ook houdt onderzoek doen naar  n praten over "mijn" cluppie de clubliefde nog meer levend. Een beetje zwelgen in onze mooie clubhistorie is altijd een mooie uitvlucht, toch?'

Komt er nog werk over Vitesse van je hand in de nabije toekomst?

'Ja! Vitesse in de jaren 70 uit 2019 was het eerste boek van een reeks, die nu is voortgezet met het themaboek Vitesse Europa in. Daarna komt Vitesse in de jaren 80 (najaar 2021, red.) en zo verder. Tussen de decenniaboeken door proberen we (met Uitgeverij Kontrast uit Oosterbeek, red.) steeds een themaboek uit te brengen. Houd maar alvast ruimte vrij in de boekenkast!'

3. Remco Kock, drie boeken

- 'Een Arnhemmer is niet voor Ajax'
- 'De Rijn, de Fles, Arnhemse Meisjes en Vites!'
- 'O-o-o-Oranje'

Wat is je binding met de club, Remco?

'Ik ga sinds mijn zevende naar Vitesse. Een vast ritueel in mijn leven. Ik voel me verplicht te blijven gaan. Karel Aalbers noemde Vitesse zijn familie. Dat geldt ook een beetje voor mij, al bedoel ik dat niet klef. Op je familie ben je niet per se dol. Soms ben je er trots op, soms schaam

je jezelf ervoor. Over familie gesproken: ik ga al mijn hele leven met mijn vader en broertje. Vitesse is ons uitje en verbindt ons. Als ik niet meer zou gaan, zou dat verraad betekenen aan mijn vader en broertje. Mijn vader zou me onterven.'

Waarom ben je over Vitesse gaan schrijven?

'Mijn eerste boek schreef ik omdat ik van schrijven houd. De impact van Vitesse op ons gezin, zeker in de Aalbers-tijd, was groot. Omdat ik net pas begon met schrijven, was Een Arnhemmer is niet voor Ajax een slecht boek met een goede titel. Dat het boek uiteindelijk in de Arnhemse boekhandels belandde, verbaasde me. Ik dacht dat alleen mijn eigen familie het zou lezen.

'De Rijn, de Fles, Arnhemse Meisjes en Vites! is een bundel verhaaltjes over Arnhem en daar hoort een vleugje Vitesse bij. O-o-o-Oranje kwam indirect voort uit een interview dat ik voor Zwart op Geel met Martin Laamers had. Het heeft me weinig geld opgeleverd, maar wel veel schrijfplezier.'

Komt er nog werk over Vitesse van je hand in de nabije toekomst? 'Eigenlijk vind ik dat je over schrijven niet moet praten en zeker niet over wat je nog gaat schrijven. Maar ik hoop dit jaar nog met een nieuwe bundel te komen over Arnhem, met daarin een beetje Vitesse. Verder zijn er geen concrete plannen, al lijkt het me gaaf nog een keer de Karel Aalbers-tijd te laten herleven. Dus meneer Aalbers, mocht u dit lezen: stuur me een fax!'



FOTO VAN EIMEREN



R!NG FOTO
Europa's grootste

- Voor al uw fotowerk
- Pasfoto's
- Camera's en ass.
- Fotolijsten, ook op maat
- Al uw inlijstwerk



Volg ons ook!
Facebook.com/fotovaneimeren

Langestraat 8 • Huissen • t. 026 3259095 • www.fotovaneimeren.nl



Hanenbergh Advies bv

Calculatie en projectondersteuning gww

www.hanenbergh-advies.nl
info@hanenbergh-advies.nl



PETS&CO

Achter de Couliessen 9, 6836 NC Arnhem
026 - 3271912 | happyanimals@petsenco.com
WWW.PETSENCO.NL

Administratiekantoor
HEYLO



Uw partner op financieel-administratief gebied.

Wij verzorgen PARTICULIERE belastingaangiften, inclusief de partneraangifte, voor 1 vaste prijs in Arnhem, Elst en omstreken.

Industrieweg Oost 13a • 6662 NE Elst
Tel: 0481-353544 • Fax: 084-7183487
E-mail: info@administratiekantoorheylo.nl
Internet: www.administratiekantoorheylo.nl

ten Westenend
STRATENMAKERSBEDRIJF • TUIN- EN SIJERSTRATING



BESTRATINGEN EN NOG VEEL MEER

Ten Westenend Stratenmakersbedrijf
Kamervoorst 55, 6687LC Angeren

• 026-3250697 • info@westenend.nl • www.westenend.nl

DEKKER
Services

- Logistiek
- Industrie
- Techniek
- Zakelijke dienstverlening

WERVING & SELECTIE

T 0318 754 811 | ede@dekkerservices.nl
Voltastraat 5, 6716 AJ Ede | www.dekkerservices.nl

Scoren met uw tuin !

Hoveniersbedrijf
Marskamp

Renkum Tel. 0317 - 31 00 81
www.hoveniersbedrijfmarskamp.nl



Geen bier op de promenade, wel een rondje van Hertog II

Een thuispot in coronatijd

Vitesse mag begin september tegen SV Darmstadt 98 voor het eerst sinds maanden weer publiek ontvangen in GelreDome. De club krijgt een protocol van voetbalbond KNVB, waarin precies staat aan welke coronaregels moet worden voldaan. Zwart op Geel neemt een kijkje.

Met zo'n 14.000 man uit volle borst juichen voor Jay-Roy Grot, die op schitterende wijze de 1-0 maakt tegen FC Twente. Niemand die op dat moment denkt dat het ruim een halfjaar duurt voordat stadion GelreDome weer open mag voor publiek vanwege een zeer besmettelijk virus dat wereldwijd om zich heen grijpt.

De oefenwedstrijd tegen het Duitse SV Darmstadt 98 is het eerste thuisduel waarbij Vitesse weer supporters mag ontvangen. Een totaal andere beleving, en dat komt niet alleen doordat dit slechts een oefenpot is. Waar menig supporter normaal gesproken eerst een biertje op de promenade drinkt om met vrienden of familie bij te praten en de wedstrijd voor te bespreken, is de gang achter de tribunes deze zaterdagmiddag zo goed als uitgestorven.

'Waar we als supporters normaal gesproken bij de aftrap toch even van ons laten horen, kan je nu een speld horen vallen'

Meteen zitten

Op de Charly Bosveld-tribune mogen in plaats van 6200 slechts 2000 supporters plaatsnemen. Iedereen wordt verzocht meteen te gaan zitten. Op die manier wordt het niet te druk op de promenade.

Enmaal op de tribune aangekomen, merk je wederom dat het geen normale tijden zijn. Als Vitesse-supporter ben je gewend om wat ruimte om je heen te hebben, maar dit is wel even een ander uiterste. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten en vervolgens moeten er twee tot drie stoeltjes leeg worden gehouden.

De mensen die opstaan om even te kijken of ze nog bekenden op de tribune zien, worden verzocht weer te gaan zitten. Gelukkig zijn er ook genoeg dingen die hetzelfde zijn gebleven. Zo vliegt Hertog II gewoon zijn rondje en wordt bij de opkomst van de spelers de welbekende opkomststune van Status Quo

gedraaid. Toch is de aftrap weer een onwonderlijk moment. Waar supporters hun ploeg normaal gesproken nog even verbaal ondersteunen, kun je nu een speld horen vallen.

Mondkapjes en spatschermen

Na drie kwartier voetbal stormt iedereen de promenade op, aangezien het op de tribune als vanouds koud aanvoelt. Op dit soort momenten is het voor de club lastig om de 1,5 meter afstand tussen de supporters goed te handhaven.

Vitesse-woordvoerder Wiebe Nelissen hierover: 'Het is de bedoeling dat de 1,5 meter in acht wordt genomen. Bij de horecapunten verkopen we vooral de meest verkochte producten, zodat dit snel gaat. We raden de supporters verder aan om de GelreDome Wallet thuis al via internet op te laden en vragen ze hun consumpties op de tribune te nuttigen.'

Daarnaast zijn er op de promenade andere maatregelen te zien: bij de wc's hangen bordjes die aangeven wat de in- en uitgang is, bij de GelreDome Wallet-automaten staan medewerkers met desinfecterende gel om ze telkens na gebruik schoon te maken en achter de kassa's bij de outlets dragen de medewerkers spatschermen. Ook enkele supporters hebben zelf maatregelen getroffen. Je ziet ze bijvoorbeeld rondlopen met een (Vitesse-) mondkapje. Vitesse heeft dit in een e-mail voor de wedstrijd ook geadviseerd.

Duidelijk impact

Na afloop denken alle supporters direct naar huis te kunnen, maar dat is niet het geval. Vak per vak mogen de supporters het stadion verlaten om ervoor te zorgen dat het niet in één keer te druk wordt. Om de drukte bij binnenkomst ook een beetje te spreiden, hebben alle supporters een tijdslot meegekregen waarbinnen ze het stadion kunnen betreden.

Een dagje Vitesse leert ons dat het coronavirus ook tijdens voetbalwedstrijden duidelijk zijn impact laat zien. Het is goed om te merken dat de supporters zich netjes aan de regels houden. Al blijft het dit seizoen afwachten hoe vaak de poorten van GelreDome openen voor Vitessenaren.



PACK
center
VERPAKKINGEN
én meer...

Duiven - Almelo - Zwolle



Dikke auto's, grappen en grollen, hondjes en getatoeëerde armen. Op Instagram en andere sociale media delen voetballers heel wat van hun leven. Ook die van Vitesse. De redactie verzamelt de mooiste en leukste foto's en teksten. Maar niet alleen van spelers, uiteraard ook van supporters. Op Twitter wordt namelijk heerlijk Ernems gemopperd zo nu en dan...



Zoals we allemaal weten, mochten er geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Ajax. Toch zag de fanatieke aanhang nog kans de selectie op indrukwekkende wijze te ondersteunen. Met fakkels en vuurwerk werden spelers en staf uitgezwaaid op Papendal.

@gruppofanaticoarnhem



Oussama Darfalou

Oussama Darfalou vierde in de voorbije maanden niet alleen zijn eerste competitiegoals, maar ook zijn zevenentwintigste verjaardag. Dat deed hij met een lekker gebakje. Gefeliciteerd Oussama!

@oussama_darfalou



Eli Dasa

Naast verdienstelijk voetballer is Eli Dasa model voor een kledingmerk. Met een goede muts zit hij er de komende tijd warmpjes bij. Daar bestaat geen twijfel over.

@eli_dasa2



Maxi Wittek

Tijd om kennis te maken met onze nieuwe linksback, Maxi Wittek, en zijn vriendin Linda. Welkom in Arnhem!

@maxiwittek3



Oussama Tannane

Oussama Tannane werd na zijn sterke wedstrijden in het geel-zwart opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. En daar is onze sterspeler terecht trots op.

@otannane14

Al 12 jaar

onze

favoriete

kleuren!



Dé specialist in signing en groot formaat print

Promosign reclame biedt alles op het gebied van promotioneel materiaal voor uw bedrijf of evenement.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

www.promosign.nl

info@promosign.nl | 026 - 364 11 96 | Mercatorweg 18 | Arnhem



**Promo
Sign**

binnen en
buiten reclame

SV pakt uit: logo en website op de schop

In één klap een nieuw logo en een vernieuwde website. Dat heeft de Supportersvereniging Vitesse (SV) sinds kort. De aanpassingen moeten de vereniging een krachtigere en vlottere uitstraling geven, zegt voorzitter Roderik van Veelen.

Tekst: Lars Barendregt

De Eusebiuskerk en de John Frostbrug zijn in het logo verwerkt om de binding met Arnhem duidelijk te maken. De woorden 'Supportersvereniging Vitesse' hebben plaatsgemaakt voor 'SV Vitesse'. En de kleuren geel en zwart mogen vanzelfsprekend niet ontbreken. 'Verder wilden we sowieso een schild, omdat dit voetbal uitstraalt en kracht', vertelt Van Veelen. 'We wilden dat het een krachtig logo zou worden.'

Dat is wat hem betreft gelukt. Tijdens een sessie werd begin 2020 voor het eerst over een nieuw beeldmerk nagedacht. Van Veelen kwam na zijn eerste halfjaar als voorzitter, en gesprekken met tal van supporters, naar eigen zeggen tot de conclusie dat het imago van de SV kan worden verbeterd. 'Daar kun je dan verschillende dingen voor doen. Eén daarvan is een visuele ingreep: hoe wil je herkenbaar zijn en wat wil je uitstralen?'

Logo's van diverse supportersverenigingen en sportclubs uit binnen- en buitenland kwamen ter inspiratie op tafel. Uit de schetsen van een ontwerper volgden drie mogelijke eindversies. Een 'duidelijke meerderheid' van het SV-bestuur koos voor het logo zoals dat er nu ligt, stelt Van Veelen. 'Ik ben er wel op aangesproken waarom ik hier niet de gehele achterban bij betrokken heb. Achteraf denk ik: misschien is het een gemiste kans

geweest. Het is altijd goed om je leden ergens bij te betrekken. Alleen: bij dit soort dingen merk je dat er zoveel verschillende meningen zijn. Daardoor zou je altijd discussie krijgen en veel mensen moeten passeren. Dat hoeft nu niet.'

'De site was gewoon verouderd. Had bijvoorbeeld niet eens een mobiele versie'

Van 'stoer' tot 'gaaf'. Op basis van de eerste reacties die hij heeft gekregen, verwacht de voorzitter dat het nieuwe logo door veruit de meeste supporters positief wordt ontvangen. Ook de website van de SV was volgens hem aan een opknapbeurt toe. Veranderingen zijn er vooral voor het uiterlijk en diverse gedateerde functies. 'De site was gewoon verouderd. Had bijvoorbeeld niet eens een mobiele versie. Tegenwoordig zit bijna iedereen op z'n telefoon.'

Al is zeker niet alles op de schop gegaan, voegt Van Veelen toe. 'Vitesse.org wordt altijd al heel goed bezocht. Volgens mij zelfs beter dan de site van Vitesse zelf. Nieuws blijft daarom een belangrijk onderdeel.'

Bekijk de vernieuwde website van de SV via www.vitesse.org.



LEDEN AAN HET WOORD

Tekst: Roland Gerbers



Naam: **Bart Koerselman (41)**

Woonplaats: **Oosterbeek**

Lid sinds: **1993**

Waarom ben je lid?

'Ik ben lid vanuit mijn supportershart. Ik steun de SV en de activiteiten die worden georganiseerd graag. Het is belangrijk dat de club zoets heeft, je doet het met zijn allen. In het verleden ging ik wel eens mee met de bus naar de uitwedstrijden tegen De Graafschap en NEC, dat is altijd leuk.'

Wat vind je van het blad?

'Het niveau is in de laatste jaren verbeterd. Met plezier lees ik de grotere verhalen en interviews. De historische verhalen trekken het meest mijn aandacht. Ik vind het leuk om een duik te nemen in het verleden van de club en te lezen over wedstrijden waar je zelf bij bent geweest.'

Heb je nog een leuke Vitesse- anekdote?

'Ik ben een keer met een vriend naar een oefenduel van Vitesse tegen Union Berlin geweest. Het was vijf uur rijden en we reden ook nog eens verkeerd. We hebben toen een lift gekregen van wat Duitse supporters en misten de eerste helft. We hebben de tweede helft gekken en daarna zijn we weer vijf uur terug naar Nederland gereden. Ook de Europese reizen zijn leuk, je komt op plekken waar je echt nooit meer komt. We zijn in heel wat uithoeken van Oost-Europa geweest.'

Een perfecte hattrick.

Bij Gld print & media ligt de focus altijd op het creëren van meerwaarde. Meerwaarde op het gebied van print, media en visuele communicatie vraagstukken. En dat doen we door een brug te slaan tussen drukwerk (zowel offset als digitaal), signing en webdevelopment. Anders gezegd; wij scoren eenmaal met rechts, eenmaal met links en eenmaal met het hoofd. Voilà, een perfecte hattrick.

Of het nu gaat om papiersoorten, technieken, afwerking of online oplossingen, wij denken graag mee en adviseren van idee tot realisatie én verder. Daarbij zorgen soepele één-tweetjes tussen ons bevlogen team vakmensen en ons geavanceerde machinepark voor complete producties met een consistente, hoogwaardige kwaliteit. Ga naar gldprintmedia.nl en laat je inspireren.

Gld print & media. Onze passie, jouw meerwaarde



gldprintmedia.nl

SUPPORTERSVERENIGING

BELLEN MET...



In elk nummer bellen we met een SV-bestuurslid en praten kort bij.

Tekst: Lars Barendregt

VOORZITTER SUPPORTERSVERENIGING VITESSE

RODERIK van Veelen

Voorzitter zijn van een vereniging voor supporters, terwijl je ze bijna nergens meer tegenkomt. Dat moet gek voelen.

'Ik denk eerlijk gezegd niet dat het voor mij anders is dan voor alle andere supporters. Je mist nu een deel uit je leven. Iets wat je passie is. Vanuit die passie bekleed ik ook deze functie. Ik heb het voordeel dat ik als voorzitter nog veel dingen kan doen die met Vitesse te maken hebben.'

Zoals?

'Eens in de zes weken heb ik een overleg met algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse, er zijn nog bestuursvergaderingen. Wat dat betreft ben ik bevoorrecht. Er zijn supporters die nu niks met hun passie kunnen doen.'

Hoe blijf je in contact met die supporters in tijden van corona?

'Dat is lastig. Veel supporters ken je wel, maar het zijn niet je naaste vrienden die je zomaar belt of tegenkomt. Alleen de mensen die dicht bij je staan, spreek je nog eens. De afgelopen maanden hebben we wat meetings gehad, maar het contact met de achterban verdwijnt wel een beetje op deze manier. Het is belangrijk om te kijken hoe je dat behoudt, maar dat is nu niet eenvoudig.'



Het stadion bleef de voorbije weken dicht voor supporters. Krijg je wel mee wat dat met ze doet?

'Ik hoor verschillende geluiden. Sommige fanatieke groepen zeggen heel duidelijk: wij komen sowieso niet met restricties. Ze vertellen dat ze naar het stadion komen om te zingen, maten te zien, een biertje te drinken en bij een doelpunt bij wijze van spreken over elkaar heen te rollen. Zij kunnen hun passie nu niet uiten zoals ze dat willen. Dat begrijp ik en daar heb ik respect voor. Er zijn supporters die vanwege hun gezondheid sowieso niet willen gaan, maar velen die ik gesproken heb, zijn ook erg teleurgesteld. Mijn vader is daar een voorbeeld van. Hij is kwetsbaar, maar juist rond de wedstrijden tegen Darmstadt en Sparta voelde hij zich erg veilig. In de supermarkt voelt hij zich onveilig, zegt hij letterlijk.'

Geen inkomsten rond wedstrijden en activiteiten. Wat betekent dat voor de SV?

'De drankverkoop in het home is normaal gesproken een van onze grootste inkomstenbronnen. Gelukkig komt Vitesse ons nu tegemoet in de huur van het home. Daarnaast zat de coronateststraat in de eerste maanden gratis in het home. Dat hebben we als geste gedaan, om de lokale gemeenschap te helpen. Maar sinds juli krijgen we ook een huursom voor de teststraat. We gaan daardoor in ieder geval niet hard achteruit, maar we moeten wel heel, heel goed opletten hoe we de tweede helft van het jaar uit gaan komen. We bouwen niks op voor de perioden waarin we normaal gesproken geen inkomsten hebben. Ook de hulp van sponsors, zoals hoofdsponsor Clean Mat Trucks, is erg belangrijk. Sponsoring is ook wel een beleidspunt voor de komende tijd. Daarmee kunnen we onze plannen blijven uitvoeren, zoals het aanpakken van het home.'

AGENDA

Check actuele informatie en aanvangstijden op www.vitesse.org

QUIZ

Wie
Wat
Waar



Ronald Koeman, Aad de Mos, Leo Beenhakker en Leonid Slutskiy. Vitesse heeft meermaals trainers gehad die hun sporen elders al dubbel en dwars hadden verdiend, of die op het punt stonden dat te gaan doen. Maar Louis van Gaal? De Gelderlander schreef dat Vitesse hem benaderde om naar Arnhem te komen. Tekenaar Hajo maakte naar aanleiding daarvan deze prent. In welk jaar was dat en waarom dacht Vitesse toen Van Gaal binnen te kunnen halen?

Zend je antwoord op deze vraag voor 27 november 2020 naar zwartopgeel@vitesse.org.

Het juiste antwoord op de quizvraag uit Zwart op Geel nummer 1 was Heinrich Schwarz en Herbert Neumann. De winnaar is Elly Jansen. Gefeliciteerd Elly!

De laatste informatie over de SV en corona is te vinden via de website vitesse.org en de sociale media-kanalen van de supportersvereniging.

Meepraten over dit nummer?

Gebruik #zog op twitter of gebruik @SWVitesse.



Volg de supportersvereniging op Twitter via @SWVitesse

Bezig
met een
nieuwe
tuin?



CRUM
SIERBESTRATING

www.crumsierbestrating.nl | Heteren

Op zoek naar een **grafische** oplossing?
Strakke visuals en een aansprekend **ontwerp**.



Kees Design

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een
nieuw **logo, huisstijl, flyer, website** of iets **anders**?

Neem contact op:

info@keesvanabel.nl
www.keesvanabel.nl

 [keesdesign](https://www.facebook.com/keesdesign)
 [kees_graphicdesign](https://www.instagram.com/kees_graphicdesign)

COLUMN

't vlijmscherpe pennetje



Peter Bierhaus, een oude Vites-supporter, die heel veel van de club houdt en misschien wel juist daarom kritisch is en veel moppert.

Pascal: tijd voor een nieuw begin

In de vorige Zwart op Geel zegt onze algemeen directeur Pascal van Wijk: 'Misschien is de binding met de supporters er niet voldoende. Ik denk dat wij op dat vlak nog veel dingen beter kunnen doen.'

Goeie uitspraak, vind ik. In deze verdomde coronatijd zag ik op internet weer eens de hoes langskomen van het singleetje Aje, Ajo, een carnavalslied gezongen door de Vitesse-selectie en trainer Bert Jacobs. Het zal 1989 of 1990 zijn geweest. De tijd waarin je als supporter rond de trainingsvelden van Nieuw Monnikenhuize nu gewoon met spelers en trainers kon kletsen.

'De club is niet meer van 'ons', maar van een zekere meneer Oyf, die we niet kennen'

Ik kan me nog herinneren dat ik in de jaren zeventig, de tijd van Dick Beukhof, Roel Zaaier, Henk Bosveld en Boško Bursać gewoon sprak met spelers. Dat was gaaf. Voor m'n gevoel hoorde ik bij de club! Ze hadden aandacht voor je, je kon met ze lachen, ze aanmoedigen voor de volgende wedstrijd. Dat schept een band.

Nadat voorzitter Karel Aalbers, die de club opstuwde naar grote hoogte en veel sprak met supporters, op merkwaardige wijze de club werd uitgegooid, groeide er wantrouwen tussen de club en veel oude, trouwe supporters. Dat is nooit meer helemaal goed gekomen. Er kwamen wat voorbij-

gangers als voorzitter die niets met supporters hadden en het kille GelreDome voelt niet zo lekker 'thuis' als Nieuw Monnikenhuize. Daarnaast trainen de teams nu op Papendal, ver weg van de stad. En is de club niet meer van 'ons', maar van een zekere meneer Oyf, die we niet kennen. Nou, daar heb je wel wat oorzaken bij elkaar voor een 'matige' binding tussen club en supporters.

Maar! Het is nooit te laat om de binding tussen club en supporters te versterken. Laten we een nieuw begin maken na de rottige coronatijd. Hier mijn voorstellen, Pascal:

- Houd elk jaar weer een knallende Open Dag. Liefst op de Markt in onze stad, anders een spetterende Open Dag op Papendal. Voor elke supporter!
- Maak 't aantrekkelijk om naar de trainingen te gaan op Papendal. Twitter elke dag de trainingstijden van het eerste en Onder 21. Zet vlakbij de ingang, op het parkeerterrein, een snackkarretje of laat Henk weer z'n heerlijke gehaktballen maken! Maak 't leuk, maak 't gezellig voor supporters om naar een traininkie te gaan kijken! Goed voor de band tussen spelers en supporters. Dat kan spelers stimuleren net effe beter te presteren.
- Houd drie keer per jaar op Papendal een gezellige vraag-en-antwoord-bijeenkomst tussen bestuur of spelers en supporters. Laat supporters eerst vragen insturen via Twitter. Vertrouw de supporters. Wij willen het beste voor onze club.
- Laat supporters meedenken over oplossingen voor de financiële problemen. Ik vermoed dat het je zal verbazen hoeveel slimme opmerkingen je krijgt.

Er zijn veel meer voorstellen te doen. Laten we na die kloterige coronatijd gewoon een nieuw begin maken. Afgesproken, Pascal?

COLOFON



Zwart op Geel is een officiële uitgave van de Supportersvereniging Vitesse
ISSN 2213-1094

Hoofredactie

Lars Barendregt | Marco van Nek

Redactie

Nick van Baal | Ton Bloemzaad | Michiel Brouwer
Bjorn Courbois | Ruben van Ipkens | Roland Gerbers
Niels van der Graaff | Remco Kock
Ellis Lensen (verantwoordelijk bestuurslid Zwart op Geel)
Daan Verhoeven | Anwar van Vliet | Arno van Weess
Ton Wemmers

Fotografie

Eddy Elfring | Charles Moll | Koen Nooteboom

Productie

Johan Paape, Drukkerwerk Planet

Vormgeving

Dennis van der Vliet, vandervliet design

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Redactieadres

Supportersvereniging Vitesse t.a.v. Zwart op Geel
Postbus 30332 | 6803 AH Arnhem
zwartopgeel@vitesse.org

Adreswijzigingen en bezorgklachten

supportersvereniging@vitesse.org

Advertentieverkoop

Z-Press Sport & Media, Lars van Honk

Adverteren?

Z-Press Sport & Media | Tel. 078 - 639 7070

Redactie en uitgever hebben ernaar gestreefd de rechten op het beeldmateriaal op adequate wijze te regelen. Degenen die menen toch nog rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot de uitgever

Algemene informatie

De Supportersvereniging Vitesse (opgericht 16 januari 1992) is een onafhankelijke vereniging en telt ongeveer honderd vrijwilligers en drieduizend leden wereldwijd. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 11,- per jaar voor juniorleden (t/m 16 jaar) en seniorleden (vanaf 60 jaar) Overige leden betalen € 15,- per jaar

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?

Stuur dan een e-mail naar:
supportersvereniging@vitesse.org
Schrijven of bellen kan ook: Supportersvereniging Vitesse
Postbus 30332 | 6803 AH Arnhem
Tel. 026 - 880 7549 (tijdens kantooruren)

Lid worden?

www.vitesse.org/lid_worden

Hoofdsponsor Supportersvereniging Vitesse

CLEANMAT TRUCKS
Truckverhuur

Bij

HORNBAACH

vind

je

alles.

Behalve

aanbiedingen.

Hand



erop:

Geen

lokkertjes.

Altijd

voordelig.

HORNBAACH

Er is altijd iets te doen.

Duiven

▶ Elke zondag open!

Nieuwgraaf 18, 6921 RJ

Kijk voor de actuele openingstijden op

[hornbach.nl](https://www.hornbach.nl)

